

**26.09.15** Op zaterdag 26 september is het eindelijk zover. Met een spannend middagprogramma en een spetterend feest vieren we het lustrumjaar! Eerst in Artis en dan met de boot naar de Tolhuistuin.

**lustrumdag en -feest**

05/06.09.15 schetsweekend

26.09.15 lustrumfeest [meer & inschrijven »](#)

16/30.10 & 13/27.11.15 minimal movies [meer info volgt](#)

## 26.09.15 lustrumdag en -feest

Niet voor niets starten we de dag in Artis. Net als *Architectura et Amicitia* is *Natura Artis Magistra* opgericht in de 19e eeuw door particulieren met dezelfde interesse en de behoefte kennis te delen en te verdiepen. Ook is Artis dé plek om te zien hoe dieren leven en wonen, wat weer mooi aansluit bij de nestjes uit ons lustrumthema 'Hebban olla vogala...'. Met historische bebouwing, maar ook met een nieuw semi-openbaar plein van AetA lid Michael van Gessel, dat dit jaar de publieksprijs van de Amsterdamse Architectuur Prijs won.

En voor degenen die ook graag de diertuin willen bezoeken voorafgaand aan het middagprogramma hebben we vrijkaartjes.

[meer lezen & inschrijven »](#)

AetA lustrum  
XXXII  
hebban  
olla  
vogala  
...

*Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda thu, wat unbidan we nu?*

Deze regels uit de 11e eeuw staan bekend als de eerste tekst, die in het Oudnederlands geschreven is. We hebben het als thema genomen voor 2015, het jaar waarin AetA viert dat ze al weer 160 jaar geleden is opgericht.

In hedendaags Nederlands staat er: Alle vogels hebben al nestjes gemaakt, behalve jij en ik, waar wachten we nog op. Vrij vertaald symboliseert de tekst onze dagelijkse praktijk: het inrichten van de wereld waarin we wonen, en de vriendschap, waarbinnen we met onze verschillende activiteiten onze kennis verbreden en ons vak onderzoeken.

[meer lezen »](#)